

Brødremenigheden Christiansfeld



Nr. 3

Juli - August - September 2012



Søstrehuset med butiksvindue ud mod gaden. Foto ca. 1915



Brødremenigheden
i Christiansfeld

Præstebolig:

Lindegade 26
6070 Christiansfeld

Præst:

Jørgen Bøytler
Tlf.: 74561420
40361420
Fax.: 74561421
boeytler@post7.tele.dk

Regnskabskontor:

Nørregade 14 A
”Duetten”
6070 Christiansfeld
Tlf.: 74561214
Bank: Reg: 9743
NR: 039 5639714
broedremenighe-
den@christiansfeld.tv

Ældsteråd:

Formand:

Käte Thomsen
Skovvænget 5
6070 Christiansfeld
Tlf.: 74562646
tv-thomsen@christiansfeld.tv

Jørgen Bøytler
Henning Jacobsen
Hans Schmidt
Jens Christian Schmidt
Anne Marie Schneider

Opstandelse – livets sejr.

Hvad er opstandelsestro? Det begynder med, at man er åben overfor det, man ikke kan fatte og forstå. Man kan begynde at se efter opstandelsen, - i sit liv. Opstandelsestro kan være at opleve og tyde det endelige liv som noget, der er fyldt med øjeblikke af evighed. Den elskedes blik, solen, der står op om morgenen, at kunne stå ud af sin seng hver dag, ud-sigten over marken med lærkerne hængende under himlen, nærværet i venners lag. Det er disse fine øjeblikke, som der måske skal en lettere erfaren bevidsthed til at remse op, der giver en bevidsthed om, en anelse om, at evigheden findes her i det skrøbelige liv. Ikke som viden eller vished, men som tro. Det vil sige som liv, der lever ud af opstandelsestro, at ikke livet, men kærligheden er stærkere end døden. Vi hverken kan eller skal forklare, hvad der skete påskemorgen. Det kunne ikke engang kvinderne, som var de første og nærmeste vidner. Vi skal heller ikke så tvivl for os selv eller andre ved at sige, at Jesus ikke stod op i virkeligheden, eller at det blot er en symbolsk beretning, uden hold i virkeligheden. Vi kan ikke forklare det, men påskedag forklares evangeliet for os.

Naturligvis bør jeg, bør alle, selv ateisterne spørge sig selv om, hvorfor mennesket, ene af alle levende væsener, skal kende sin dødelighed, hvor er mennesket alene klar over, at det skal dø? Er det mon fordi mennesket, ene af alle dødelige, skal leve evigt? Måske fordi vi mennesker er de eneste levende væsner, der overvejer, hvad der sker efter døden. Måske er håbet om et evigt liv, håbet om en opstandelse fra de døde, det nærmeste man kommer på et bevis for opstandelsen, og det er så ikke et bevis, men tæt nok.

Jørgen Bøytler



Søstrene på sidste blads forside er:

Nr. 1 Sr. Dora Schmolke, nr. 2 sr. Helene Schmidt, nr. 3 sr. Andrea Christensen., nr. 4 sr. Dorothea Kristine Nielsen, nr. 5 sr. Maren Friis Christensen, nr. 6 sr. Martha Jensen og nr. 7 sr. Bertha Elisabeth Fischer.

Hygge og nye tanker

Hver anden onsdag samles en lille, men meget broget flok til bibelgruppe på Nørregade 15. At vi er meget forskellige er med til at gøre det spændende og giver alle nye vinkler på det at være en kristen. Her er der nemlig plads til alle spørgsmål, og ofte meget forskellige og overraskende svar.

Efter en god time med sang, bøn, bibellæsning og samtale rundt om spisebordet, ryddes bøgerne væk, og der dækkes op til en kop kaffe og hyggelig hverdags snak.

Da vi i dette efterår skal tage hul på Korinter-brevene, kunne det være en god anledning til at være med. Er bordet for lille, trækker vi det bare ud og sætter flere stole til. Det var måske en overvejelse værd. Her er der ingen gratis prøvedage, for det er altid gratis. Man skal blot møde op kl. 19,30 med en bibel under armen. – og hvis ikke, så løses også dette lille problem. Datoer se side 19.

På bibelgruppens vegne *Kjeld Kynde*

Tilbud – Tilbud

Man kan nu erhverve telegrammer med motiver fra Christiansfeld. Telegrammerne er tegnet af Henning Selch og de sælges til en yderst fordelagtig pris:

10 stk. for kr. 25,-
Beløbet går ubeskåret til nye hynder til kirke og korsal.

1 hynde koster kr. 336.
Du kan også vælge at give et bidrag på: Konto:

9743 0395639714

MÆRKET HYNDER

Husk gaver er fradragsberettigede.

Synode i Königsfeld



Brodremenighedens kirke i Königsfeld og Zinzendorfpladsen

Efter 1000 km på veje ned gennem Tyskland nåede vi frem til synoden i Königsfeld. Straks var der stemning af familiesammenkomst med mange genkendende smil og store omfavnelser. Skønt der var valgt nye synoda-

ler for de næste seks år, så var der alligevel en del gengangere.

Ved et kig ind i kirkesalen kunne man genkende opstillingen, som den også var i Christiansfeld for fire år siden – borde i en bue rundt om liturgibordet, som var blevet udvidet, så alle tre i ledelsen kunne være der samt plads til talerstol og to praktiske hjælpere. Høretelefoner, navneskilte og naturligvis tolkebokse, som nu har fået tilføjet plads til engelsk, da vores unitet har fået nye medlemmer, som ikke kan klare sig på hverken tysk eller hollandsk. Jo, alt var klart til ugens arbejde.



Efter 'singstunde' sammen med menigheden åbnede synoden med velkomsthilsener, gennemgang af forretningsorden og arbejdsform og valg af nødvendige stemmetællere m.v.

Gennem den næste uge blev der fremlagt diverse rapporter og forslag, som var blevet modtaget på forhånd, og som i nogle tilfælde udløste spørgsmål og debat. De fleste endte med at blive sendt til videre bearbejdelse i et af de seks udvalg, som synodalerne var opdelt i. Derefter kom de tilbage med kommentarer, ændringer, tilføjelser eller helt omformuleret for måske en afstemning.

Hver dag indledtes med bibelarbejde i de enkelte udvalg, hvilket gav et helt andet udgangspunkt for den senere drøftelse af papirerne. Det blev mere familiært og betød meget for drøftelsen af de svære og ofte følelsesmæssige emner.

Trods dagligt arbejde til kl. 21, så det alligevel ud til at knibe med at nå at få gennearbejdet alle emner inden det planlagte sluttidspunkt fredag kl. 18, men det lykkedes - 18,15 blev den nu! Derefter sluttede synoden med nadver fælles med menigheden og gæster.



Dena Grillo, Vjollca Mazi fra Albanien og Frieder Vollprecht

Det kan være vanskeligt at uddrage enkelte begivenheder fra ugens løb; men disse har måske nok størst umiddelbar interesse: Albanien var repræsenteret med Vjollca Mazi og Dena Grillo-Fortuzi. Der var lagt op til, at de skulle tildeles stemmeret. En beslutning er normalt først gældende efter

offentliggørelse af synodens beslutninger; men denne stemmeret blev givet med øjeblikkelig virkning og stort bifald.

Arbejdet i Sverige er næsten gået i stå; men den nye præst i Stockholm og ungdomsmedarbejderen i Göteborg var til stede og kunne berette om visioner for arbejdet fremover. En glædelig nyhed, som viser, at Brødrømenigheden stadig er fuld af liv og fremtid.

Et tema, som menighederne havde arbejdet med forud for synoden, var

en 'Leitbild'. Det kan på dansk nærmest kaldes vores profil eller selvforståelse. Hvem er vi? Denne proces har givet tilbagemeldinger, og en sammenskrivning var tilsendt alle synodaler.

Denne 'Leitbild' blev et gennemgående tema for mødet. Der blev givet reaktioner, tilføjelser m.v. Et selvstændigt udvalg skulle arbejde videre med at redigere det til et forhåbentligt godkendt resultat. Det endelige resultat blev modtaget med stor glæde og ønskes udsendt som vores profil eller selvforståelse. En dansk oversættelse kan ses andet sted i bladet. En drøftelse af unitetets struktur og arbejdsformer blev drøftet ikke mindst med baggrund i, at det traditionelle billede af Brødremenigheden har ændret sig betydeligt. Det nye arbejde i Albanien, Estland, Letland og Sverige er helt anderledes. Ligeledes er det her udviklingen sker. Medlemstallet i Tyskland er faldende, men stigende i Holland og de nævnte lande. Dette ændrer billedet og tyngden i Europa.

Der var naturligvis også valg til forskellige udvalg m.v. Her skal blot nævnes, at direktionen fik et nyt medlem, Sr. Benigna Carstens, som i øjeblikket er præst i Königsfeld.



Afstemning i plenum

Det var en spændende uge med vigtige afgørelser; men det skete i en positiv, seriøs og familær atmosfære, som kun kan give grund til tro på

Guds velsignelse over arbejdet og hans ledelse i alt det nye, som sker i vores del af verden.

*Jørgen Bøytler
og
Kjeld Kynde
Kristensen*



Mike Boije fra Göteborg og Klas Lindberg fra Stockholm i samtale med Jørgen Bøytler og Johannes Welchen fra direktionen..

(Leitbild)

Brødremenighedens profil, selvforståelse

Den evangeliske Brødremenighed – Herrnhuter Brüdergemeine – er en protestantisk kirke. Den er en gren på den internationale Brødreunitet. Dens udspring ligger i den tjekkiske reformation og i Herrnhuterbevægelse, som blev præget af Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Som hele kristenheden tror vi på en treenig Gud, således som han har åbenbart sig i Bibelen.

Jesus Kristus er centrum for os. Med sit liv har han vist os, hvordan Gud er. Han har lært os kærlighed, tilgivelse og fællesskab, og han gik dermed selv til det yderste, døden på korset. Men Kristus er opstået. Vi stoler på ham, også når vi føler os skyldige og fortabte. Han møder os som en brøder, der sætter os fri, giver os evner og sætter os i tjeneste for at give sin kærlighed videre.

Dette ønsker vi at være:

At leve i mangfoldighed og overskride grænser

Vores kirke er hjemsted for mennesker med forskellige kulturer, sprog og traditioner. Denne mangfoldighed præger vort kirkelige liv, beriger os og udfordrer os. Vi åbner os for fællesskab med mennesker, som lever og tror anderledes end os. Fordi emigration har en stor indflydelse på vores kirke, kan vi overvinde grænser. Vi skaber enhed i forskelligheden.

At leve i menigheden. At værdsætte den enkelte.

I Jesus er vi søstre og brødre. Ligesom han, vil vi være opmærksomme på at tilsidesætte os selv og værdsætte andre – også i konflikter. Vi betragter hinanden som mennesker med forskellig overbevisning, evner og muligheder og ønsker at rumme dem i vores fællesskab. Der er ingen rangorden imellem os.

At leve troen ud. At viderebringe håbet.

Vores tro får udtryk i vores hverdag gennem vores sang, bøn og arbejde. Løsensordene hjælper os til dagligt at gøre Guds ord konkret. De forbinder os med hinanden, også fra andre kirker, og med Kristus. Gennem diakonale institutioner, skoler og missionsorganisationer engagerer vi os for andre. Vi stræber efter retfærdighed, fred og bevarelse af skaberværket. Gennem ord og gerning vil vi vise vort håb og invitere andre til tro.

At bevare vor arv. At skabe fremtid.

Mangfoldige troserfaringer, gudstjenesteformer og opgaver er betroet os som en arv. Hele tiden prøver vi på at gøre, hvad der i dag kan være til velsignelse for andre mennesker. I tro til Guds levende ånd prøver vi på at skabe nyt. I al dette stoler vi ikke på os selv, men på Guds løfter.



Fra sommerfesten 2011

Invitation til årets Sommerfest

Sted: Præsteboligens have lørdag den 11. august kl. 14.30



Hygge og leg i præsteboligens have

Program for dagen:

- 1) Kaffe
- 2) På opdagelsestur i Søstrehuset hvor arkitekt Jørgen Toft Jessen fortæller om husets arkitektoniske udvikling, og hvad der kommer til at ske i nærmeste fremtid.
- 3) På tur i kakkellovnsforretningen ved Hans Schmidt.
- 4) En tur i kirketårnet for de der ikke nåede det sidste år.
- 5) Lege før børn og voksne.
- 6) Spisning med sædvanlig hygge.

Alle medbringer noget spiseligt, som vil blive sat frem på anretterbordet. Det kan være noget der kan lægges på grillen, salat, kylling, pølser, tærter, ost m.m. kun fantasien sætter grænser.

Der kan købes diverse ”vand,” øl, og vin til rimelige priser, og der vil være et stort køleskab klar til maden, når vi mødes kl. 14.30.

Vi håber rigtig mange vil sætte dagen af og vil være med i fællesskabet. Af hensyn til opstilling af telt/tekte og borddækning m.m. vil vi være glade for tilmelding.

Tilmelding kan ske på e-mail: broedremenigheden@christiansfeld.tv - eller til Anne Marie Schneider på telefon - 30 26 22 76 eller til Käte Thomsen på telefon 40 56 26 46.

Studierejse til Albanien

22/5 – 28/5 - 2012

Tirsdag d. 22/5 kl. 5.30 mødtes 28 forventningsfulde ”turister” ved det gamle posthus i Christiansfeld for at påbegynde en spændende uge i det ukendte Albanien. (Forud var gået en informationsaften, hvor Finn og Jørgen gav en orientering om vores kommende rejsemål). I bus til Hamborg og med fly til Tirana med mellemlanding i Wien.

I Tirana Lufthavn blev vi modtaget af Merita Meko fra AEP, som skulle være vore lokale guide den kommende uge, og Elias – vores dygtige og omsorgsfulde chauffør. 2 personer, som begge gjorde deres til, at vi fik en uforglemmelig uge.

Efter hurtig indtjekning på hotellet i Tirana gik turen til vores første gudstjeneste i FKH. Vi blev varmt modtaget i det lille kirkerum af mange glade kvinder og deltog i gudstjenesten og dåben af en ung mand. En stærk oplevelse at overvære Jørgens dåb af den unge mand og familiens glæde.

Dagen sluttede med en lækker, hjemmelavet buffet, som var lavet af kirkenes kvinder samt fejringen af Jørgen Bøytlers 10 års ”jubilæum” hos dem. – En fejring, der tydeligt viste, hvor meget Jørgen og kirken betyder for dem.



Jørgen Bøytler bliver fejret med gave og klapsalver .

Aftenen sluttede for et par stykker af os på hospitalet for at få en af de rejsendes arm og fod røntgenfotograferet efter et fald på et vådt badeværelsegulv. Og hvilken hospitalsstandard?

Uha! Uha! Så bliver man ekstra glad for det danske hospitalsvæsen, selvom det koster mange penge!

Onsdag morgen mødtes vi til et veldækket morgenbord, men der manglede kaffe!! Og det skulle vise sig at være en mangelvare på flere hoteller. – Vi danskere er åbenbart lidt specielle med vores morgenkaffe! Men pyt! Kaffemanglen opvejedes til fulde af en fin bustur rundt i Tirana og



Merita i samtale med Finn

en tur med svævebanen til Dajli Mountain, hvor vi desværre måtte nyde vores picnic indendørs pga. regn, men solen nåede dog at bryde frem, før vi ”svævede” ned fra bjerget igen, så vi kunne nå at nyde den flotte udsigt. Sidst på dagen gik turen til Bathore Center – et børne- og ungdomscenter. Ufatteligt, at lederen og de andre voksne kan blive ved med at bevare arbejdsgnisten på trods af de store problemer med at skaffe penge til projektet.

Dagen sluttede med besøg i ruinen af et gammelt amfiteater og senere lækker aftensmad på en fiskerestaurant efterfulgt af fællessang, hvor også Merita kunne synge på dansk!

24/5 forlod vi Tirana om morgenen for at køre sydpå til bl.a. Kruja. Her var vi på Muzeu Kombetar Gjergj Kastrioti Skenderbeu og ”mødte” Skanderbeg i løbet af en god guidning gennem museet.

På det Etnografiske Museum fik vi en lidt populistisk gennemgang af livet/dagligdagen i fordums tid i et velstillet hus beboet af 8 familier. Godt man ikke var kvinde dengang!

Vi kvinders frihed kom dog derefter til fuld udfoldelse, da vi fik tildelt 1 time i den lille turistgade, hvor der blev købt mange tørklæder, før vi fortsatte kørslen mod Vlora, hvor vi skulle overnatte.

25/5 Kufferten var igen lukket, bussen pakket og vi var igen klar til at forlade hotellet for at køre på byrundtur i Vlora. Her så vi bl.a. statuen og flaget rejst og hejst til minde om Albaniens selvstændighed i 1912. Fortsatte sydpå til stranden – et rigtigt turistområde og i stor kontrast til det Albanien, vi hidtil havde set. Næste stop Parku Arkeologjik – Apollonia, hvor vi fik en interessant guidning gennem den arkæologiske park.

Gennemgangen blev ekstra krydret med guidens "tilfældige" fund af en gammel mønt samme morgen!

Fra Apolonia fortsatte vi gennem det storslåede bjerglandskab - ad smalle, hullede veje uden autoværn, men med de smukkeste udsigter - til Permet, hvor vi skulle overnatte. Efter dejlig aftensmad og raki fortsatte Merita beretningen om det "at være albaner før og nu".

26/5 Igen er kufferten lukket og bussen pakket. Vi bliver igen sikkert og trygt kørt gennem hårnålesving og over smalle broer af Elias med stop ved flere, smukke fotosteder, før vi ankommer til Pogradec. Efter besøg i Ikonmuseet og den lille, men rigt udsmykkede kirke, der var i forbindelse med museet, gik turen til hotellet, som lå smukt ved Ohrid Søen. Her ventede flere af medarbejderne fra FKH og lækker aftensmad på vi efterhånden noget trætte turister. Trætheden viste sig da også, da vore værtsfolk forsøgte at få os med i fællesdans.

27/5 Et af dagens højdepunkter var besøget i Christian Center, en Kindergarten, drevet af kvinder. Her lyste glæden ud af alfabet- og talplancherne



Fra besøget i Christian Center

på væggene i undervisningslokalet, ligesom glæden lyste i både børnenes og de voksnes øjne, da de modtog Jørgen og os. Her havde børnene forberedt både optræden og sang. Jørgen holdt en lille andagt, og der blev uddelt gaver i form af bøger om Christiansfeld.

Fra Christian Center fortsatte vi til et kommende lejr- og kursuscenter for bl.a. børn og unge. Projektet er sponsoreret af De danske Y-mens Klubber og skal gerne stå færdigt til september.

En anden stærk oplevelse denne dag var, da Jørgen skrev dåbsattester – den første til Dena. Ingen tvivl om, at Jørgens hyppige besøg i Albanien er af stor betydning for BDM's arbejde i landet.

28/5 Så oprandt turens sidste dag, og bussen kørte mod Tirana stadig gennem smukke bjerglandskaber. Da Jørgen holdt morgensamling i bussen med den smukkeste udsigt over dale og bjerge, virkede det ekstra stærkt,

Da vi sang: ”*Han har den hele vide verden i sin hånd, han har den hele vide verden i sin hånd, han har den hele vide verden i sin hånd, ja, han har verden i sin hånd.*”

En fantastisk tur i et smukt land nærmede sig sin afslutning. Et fattigt land på penge, men rigt på menneskelig varme.

Tak til Finn og Jørgen for, at I – sammen med jeres albanske venner - gjorde denne rejse mulig for os.

Ellen Frandsen

10. europäisches Schwesterntreffen 2013 vom 30.5. – 3.6. 2013 in Albanien The 10th European Women’s Conference, 2013

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der EWC wollen wir feiern unter dem Thema:

**„Wir feiern unsere Vielfalt – in Christus sind wir eins“
„Celebrating our Differences – together in Christ“**

Kosten der Konferenz: max. 200 € ohne Reisekosten

Dear sisters, in February I sent you some information about the next women’s Conference in Albanien. Some sisters wrote me back, but not all. In a few weeks the planning team will meet together and we want to plan the details. For that it would be very helpful if you can tell me something about your plans in your country: Do you know who is coming, what about the conference fees, are you able to pay it or not??

It would be very nice if everybody will write me a short answer till the end of June! Thank you! Many greetings

Susanne Gärtner (Susanne.bg@arcor.de)

Liebe Schwestern. Im Februar hatte ich euch Informationen zum nächsten europ. Schwesterntreffen zukommen lassen. Ein paar haben mir geantwortet, aber nicht alle. In ein paar Wochen treffen wir uns wieder, um näheres zu planen. Da wäre es für uns sehr hilfreich, wenn wir ein paar Informationen aus eurem Land bekommen würden. Wie weit seid ihr mit der Planung: wisst ihr schon, wer kommen möchte ect.? Es wäre sehr schön, wenn mir jede eine kurze Antwort bis Ende Juni schreiben könnte! Danke!! Viele Grüße Susanne Gärtner

BDM - nyt brev fra Daniel Bøytler

Et eksempel på en arbejdsdag i Sumbawanga.

Jeg er udstationeret på 6. måned i Sumbawanga, som er hovedsæde for Brødrekirken i Rukwa provins. Det er en by med omkring 160.000 indbyggere. Mine arbejdsopgaver hernede består bl.a. af byggeri af en sovesalsbygning og en spisesal på kirkens, forholdsvis nye, Secondary school. Ud over det har jeg stået for tagværket på et Vocational Training Centre, som vel nærmest kan sammenlignes med en teknisk skole i Danmark. Ud over det er jeg involveret i forskellige ting som Missionen arbejder med. Vi har f.eks. en fungerende VTC med en tømrer/snedkerafdeling, hvor jeg bruger en del timer, når der er tid til det.

For at give et lille indblik i hvad der kan ske i løbet af en dag, tænkte jeg at jeg kunne skrive lidt om dags dato: mandag d. 25-06-2012

Jeg stod op lidt i 8 og gik på kontoret for at svare på mails, bl.a. fra Erik Baun og Fred Walch, der er mine chefer.

Kl.8.30 ringede Generalsekretæren for provinsen og spurgte om jeg stadig var hjemme så han kunne komme forbi og aflevere nogle penge som han havde lånt, pga. af bøvl med banken. Det kunne han naturligvis godt, jeg var stadig ikke færdig med at svare på mails og havde heller ikke fået morgenmad endnu.



Børnehjemmet "Peters House" byggeriet som Daniel står for



"Rainbow" spisesal

8.40 Kom Generalsekretæren forbi med pengene. Vi snakkede kort sammen, og han fortalte mig at eleverne på Rainbow Secondary School var gået på ferie i fredags. Det, i sig selv, var jo gode nyheder. Problemet var bare at vi, i løbet af den tid de er på ferie gerne skulle have lavet nogle reparationer på de eksisterende bygninger. Jeg havde tidligere fået at vide at skolen lukker på fredag d 29-06-2012.

9.00 Morgenmad

9.10 En ung mand, der har store problemer med mavesår, kom forbi for at fortælle at han var blevet træt af at vente på at hans ven kom tilbage fra Tunduma, en by ca. 230 km fra Sumbawanga. Vennen havde lovet at komme midt i sidste uge, for at hjælpe den unge mand. Den unge mand er fra en landsby ved søen og kender ingen i byen. Han har boet hos præsten i længere tid, mens han er blevet undersøgt på hospitalet. Til sidst måtte præsten sige at han ikke kunne hjælpe mere. Meningen var så, at den unge mand skulle hjem til sin landsby indtil han skal opereres på næste mandag, men fordi vennen hele tiden sagde at han kom dagen efter, er det ikke blevet til noget. Jeg gav han penge til en busbillet, og regnede med at det var det, i hvert fald indtil på mandag.

9.30 Tog jeg op på hovedkontoret for at snakke med formanden og kassereren om forskellige småting, bl.a. skulle jeg lige finde ud af om skolen var lukket, eller om det blot var rygter. Det viste sig at være sandt, men jeg var ikke den eneste der ikke vidste det.

Formandens børn var ikke stået ikke stået op til normal tid i morges, og da han havde vækket dem, og spurgt dem hvorfor de ikke var på vej i skole, fortalte de, at de havde fri.

Efter at have snakket med formanden, gik jeg ind til Generalsekretæren for at hente et brev til Tanzania Revenue Authority (TRA) omkring bilen. Det betød nogle minutters snak omkring hvordan vi helt praktisk fik løst problemet samt et opkald til Dar es Salaam for at snakke med firmaet vi købte bilen hos.

Til sidst var jeg inde hos kassereren. Vi skulle lige have vendt nogle ting omkring byggeriet, samt drøfte noget mailkorrespondance mellem Kirkeledelsen og HMM (tysk BDM). Ud over det, så var vi også nødt til at vende nyheden om skolelukningen.

10.30 Kørte jeg fra hovedkontoret til Workshopen (VTC) hvor jeg snakkede med en af lærerne og fik planlagt rækkefølgen på nogle af opgaverne. Vi gennemgik arbejdsgangen, og fik løst de udfordringer der var lige nu. Jeg blev et stykke tid og hjalp med demonstrere nogle af arbejdsgangene.

Flot arbejde



11.50 Kørte jeg hjem og ringede til min contractor, hvorefter jeg satte mig ind på kontoret for at få startet på noget af alt papirarbejdet, som jo også følger med. Jeg havde ikke andet end lige sat mig og tændt computeren inden Gloria, en sydafrikansk volontør på børnehjemmet, trådte ind af døren. Hun havde været på tur hele weekenden, og skulle have et lift op på børnehjemmet, så efter jeg havde snakket kort med contractoren, satte vi os i bilen og kørte på børnehjemmet.

12.30 ankomst på børnehjemmet. Efter at have sat Gloria af, prøvede jeg at finde lederen af børnehjemmet. Han skulle have haft nogle penge, så

han kunne få købt cement til puds på VTCen, som ligger i forbindelse med børnehjemmet. Desværre var han der ikke. Så jeg kunne ikke aflevere pengene til ham.

13.00 ankomst hjemme. Jeg satte mig ind på kontoret og fortsatte med det jeg var startet på inden Gloria kom.

13.30 Middagsmad

14.00 På min pind i kontoret igen. Tiden blev brugt på regnskaber til Secondary school samt opsamling på en masse småting.

15.30 en kort lille pause, jeg smuttede op på conferencecentret, som ligger ca. 5 minutters gang fra hvor jeg bor. Jeg skulle snakke med chefen, omkring påmaling af lammet på min bil, men han var lige smuttet og der var ingen der vidste, hvad tid han kom tilbage.

15.40 Tjekkede jeg dæktryk på bilen, de virkede en smule bløde i det, så de fik lige lidt luft. Imens jeg gjorde det, kom contractoren for elarbejdet forbi med en pris på elarbejdet til sovesalsbygningen. Vi snakkede prisen igennem, og blev enige om, hvilke ansvarsområder han skulle stå for. Bl.a. blev vi enige om at han skulle stå for kontakten med TANE-SCO, Tanzanias el-organ, omkring tilslutning til elnettet.

16.20 Mødet med elektrikerens slut- Ind på pinden igen.

18.10 regnskabsarbejdet afsluttet, påbegyndelse af denne artikel.

19.30 Fyraften.

Jeg ved godt at dette er en noget utraditionel artikel, men jeg håber den kan give et lille indblik i lidt af det der sker hernede.

Brødremenigheden har fået lavet en hjemmeside

www. Brødremenigheden.dk Her kan du se, årskalender, hvem der sidder i Ældsterådet, billeder, kontaktmuligheder, menighedsbladene, videoerne der har været vist i fjernsynet, links til andre menigheder og med tiden håber vi, vi kan blive gode til at vise, hvad der i øvrigt rører sig i menigheden.

Kirkelige meddelelser

Optagelser:

Den 22. april 2012 blev familien Pihl, bestående af Sr. Maria Louise Berggren Pihl, Br. Jesper Pihl samt drengene Julius og Johannes optaget i menigheden.

Den 20. maj 2012 blev Sr. Birthe Christensen optaget i menigheden.

I ønskes Guds velsignelse med jeres medlemskab.

Dåb:

Den 25. marts 2012 døbtes Freja Sonasson Hartvig, datter af Flemming Hartvig og Sr. Sandra Sonasson. I ønskes hjertelig tillykke.

Konfirmation:

Følgende blev konfirmeret den 1. april 2012, Palmesøndag:

Nicolai Høiberg Madsen, Camilla Aagaard Schmolke,
Nick Bang Sørensen og Tobias Ravn Thomsen.

I ønskes hjertelig tillykke

Begravelse:

Den 20. juni 2012 fulgte vi Sr. Lisbeth Rønnow, født den 25. december 1929, død den 16. juni 2012 til hendes sidste hvilested på Gudsageren.

Dødsfald.

Br. Kurt Wünsche født 26. august 1926 i Christiansfeld døde 26. maj 2012 i Oslo og begravedes fra Bøler kirke, Oslo

Indsamlede midler gennem kollekter:

Ved redaktionens slutning var der siden sidste blads udgivelse indkommet til:

Brødremenighedens Danske Mission	7.003,50
Menighedens arbejde i Christiansfeld	5.018,50
Gideonitterne	1.106,00

Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver.

Bibelgruppe om Korinter-brevene:

Følgende onsdage i efteråret

5. og 19. september

3. og 31. oktober

14. og 28. november

Aftenerne begynder kl. 19,30 og holdes på Nørregade 15

Alle er velkomne *Kirsten Gubi og Kjeld Kynde*

Sykreds 3. kvartal 2012

06. september 2012 Nyt fra BDM's arbejde ved projekt og infosekretær
Betina Fredensborg Hoffmann.

20. september 2012 intet møde

Sykreds 4. kvartal 2012

04. oktober 2012 Grønland ved Camilla Glintborg

16. oktober intet møde (efterårsferie)

01. november 2012 rejsen gik til Tanzania ved Ellen Bøytler m.fl.

15. november 2012 (program i næste blad)

29. november 2012 (program i næste blad)

13. december juleafslutning.

Sommerfest i præsteboligens have lørdag den 11. august klokken 14.30

Se nærmere omtale i bladet side 13

Koncert søndag den 8. juli klokken kl. 15.30

Frederikshavn Bykor giver koncert i kirken med 25 sangere.

BDM er flyttet fra Søstrehuset til Brødrehuset

26. juni og bliver der, medens Søstrehuset bliver renoveret.

Måned:	Dato:	Dag:	Tid:	Sted:	Tjeneste:	Tekst:	Praest:
	01.	4.søndag efter trinitatis	10.30	Store sal	Gudstjeneste	Matt.,5,43-48	J. Bøytler
	08.	5.søndag efter trinitatis	10.30	Store sal	Gudstjeneste/Nadver	Matt.,16,13-26	Erik Baun
	15.	6.søndag efter trinitatis	10.30	Store sal	Gudstjeneste	Matt.,19,16-26	Svend Søe
Juli	22.	7.søndag efter trinitatis	10.30	Store sal	Gudstjeneste	Matt.,10,24-31	J. Bøytler
	29.	8.søndag efter trinitatis	10.30	Store sal	Gudstjeneste	Matt.,7,22-29	J. Bøytler
	05.	9.søndag efter trinitatis	10.30	Store sal	Gudstjeneste	Luk.,12,32-48	J. Markussen
August	12.	10.søndag efter trinitatis	10.30	Store sal	Stiftelsesfest/Nadver (kor)	Matt.,11,16-24	J. Bøytler
	12.	Kærlighedsmåltid	14.30	Store sal	Kærlighedsmåltid (kor)		J. Bøytler
	19.	11.søndag efter trinitatis	10.30	Store sal	Gudstjeneste	Luk.,7,36-50	J. Bøytler
	26.	12.søndag efter trinitatis	10.30	Store sal	Gudstjeneste/kaffe	Matt.,12,31-42	J. Bøytler
	02.	13.søndag efter trinitatis	10.30	Store sal	Gudstjeneste	Matt.,20,20-28	Erik Baun
	09.	14.søndag efter trinitatis	10.30	Store sal	Gudstjeneste/Nadver	Joh.,5,1-15	J. Bøytler
September	16.	15.søndag efter trinitatis	10.30	Store sal	Gudstjeneste	Luk.,10,38-42	Kjeld Kynde
	23.	16.søndag efter trinitatis	10.30	Store sal	Gudstjeneste	Joh.,11,19-45	Svend Søe
	30.	17.søndag efter trinitatis	10.30	Store sal	Gudstjeneste	Mark.,2,14-22	J. Bøytler