

# Brødremenigheden Christiansfeld



Nr. 4

Oktober - November - December 2011



*Søstrene er ved at gøre klar til Kærlighedsmåltid*



Brødremenigheden  
i Christiansfeld

Præstebolig:

Lindegade 26  
6070 Christiansfeld

Præst:

Jørgen Bøytler  
Tlf.: 74561420  
40361420  
Fax.: 74561421  
boeytler@post7.tele.dk

Regnskabskontor:

Nørregade 14 A  
”Duetten”  
6070 Christiansfeld  
Tlf.: 74561214  
**Bank: Reg: 9743**  
**NR: 039 5639714**  
broedremenighe-  
den@christiansfeld.tv

Eldsteråd:

Formand:

Käte Thomsen  
Skovvænget 5  
6070 Christiansfeld  
Tlf.: 74562646  
tv-thomsen@christiansfeld.tv

Jørgen Bøytler  
Hans Schmidt  
Jens Christian Schmidt  
Anne Marie Schneider

## Den ene sande Gud

Herren vor Gud, Herren er én. Her er der ikke plads til forbehold. Du må ikke have andre guder end mig, lyder det første bud. Når kirken derfor inddrager andre guder i form af enten forførere eller tidsånd, styreformer eller regler, dovenskab eller udygtighed, ja så er den på vej mod sin ødelæggelse. Herren er én, Gud er altså hellig, han er uendelig, han har ret, mennesket har i en uoverensstemmelse med Gud altid uret. Det er måske indlysende nok, indtil den dag jeg mener, at jeg ikke fik ret, indtil det tidspunkt, hvor man oplagt er i modstrid med Gud. Så må man enten bøje sig for Gud eller man anskaffer sig en anden gud og dermed er man i modstrid med den uomgængelige grundsandhed, Herren vor Gud, Herren er én. Om det er nemt og ligetil at afgøre, om man er kommet på kant med Gud? Nej, det er kompliceret. For hvem skal afgøre det, og hvordan kan det efterprøves?

Det kan det i lyset af det dobbelte kærlighedsbud. Det ses jævnligt, at man splitter de to ting ad. Troen på Gud er en ting, men måden man relaterer til andre mennesker på, er en anden. Nej, det er forkert og måske en fundamental fejl, der ofte gøres og som skaber misforståelser og til tider falske trosretninger. Herren er én. Derfor ... derfor skal du elske Herren din Gud, og, tilføjer Jesus og skaber dermed en ny verdensorden, .. og din næste som dig selv.

For det var, hvad Jesus gjorde. Han elskede Herren sin Gud totalt og han elskede mennesket totalt. Og Jesus var netop Guds søn, og dermed blev der sluttet en ring, som er ubrydelig, Gud selv gjorde det, som Israel var bedt om, og det som mennesket er bedt om. Han opfyldte det dobbelte kærlighedsbud.

*Jørgen Bøytler*

## Den fornyede Brødremenigheds stiftelse i 1727.

Den 17. juni, 1722 fældede tømreren Christian David det første træ og byggeriet af Herrnhut begyndte.

Herrnhut begyndte efterhånden at udvikle sig, flere emigranter kom til fra Mæhren. Herrnhut blev til en landsby, og var dermed ved at udvikle sig til, hvad Zinzendorf havde drømt om, et samfund, der var centreret omkring menigheden. Det hører med til billedet, at Zinzendorf sammen med von Watterville, en ungdomskammerat, pastor Rothe og en pastor Schäffer fra Görlitz sammen dannede De fire brøders Orden, som skulle arbejde for de idealer, som Zinzendorf kendte fra Halle, fremme opbyggelig litteratur, vækkelse, kirkens indre liv osv., og snart fulgte mange deres tanker. Herrnhut blev først og fremmest bygget af folk med rødder i den gamle Brødrekirke, og de var i stigende grad utilfredse med at skulle være lutheranere, som loven krævede, og gå i Berthelsdorfs lutherske kirke. Derudover kom også andre flygtninge fra andre dele af Tyskland, af forskellig teologisk observans. Der kom calvinister og sværmere, som ville komplet separatisme, bl.a. Schwenkfeldere, som kom i 1726.

Der var ved at være fare for total splittelse i Herrnhut, og desuden var der en voksende modstand fra den pietistiske højborg i Halle, hvor man ikke var tilfreds med de sekteriske tendenser man så. Der blev en tydeligere og tydeligere forskel på hallensisk pietisme og herrnhutisk pietisme. I 1727 opgav Zinzendorf sit job ved regeringen i Dresden, og han ville nu på fuld tid hellige sig opgaverne i Herrnhut.

Problemerne mellem statskirkemenigheden i Bertelsdorf og samfundet i Herrnhut voksede, for herrnhuterne fulgte både søndagsgudstjenesterne i Bertelsdorf kirke og havde deres egne forsamlinger i Herrnhut. Zinzendorf havde indset, at det var vigtigt, at Brødrekirkefolkene kunne beholde deres identitet som Unitas Fratrum, men samtidig måtte han tage hensyn til, at loven ikke tillod frikirker. Man fandt så ud af, at man måtte lave en konstitution, som både kunne fastlægge rammer for samfundslivet i Herrnhut og for tilknytningen til den



*Bertelsdorf kirke*

lutherske kirke.

Man skrev derfor et lovkompleks og det blev enstemmigt vedtaget den 12. maj 1727. Der var regler for, under hvilke betingelser man kunne bo i Herrnhut, hvad der kunne medføre bortvisning. Herrnhuts indbyggere var til evig tid fritaget for livegenskab, altså livsvarigt stavnsbånd, som var meget udbredt på den tid. Man skulle adlyde øvrigheden og arbejde for at fortjene brødet. Alt dette skulle alle skrive under på. Frivilligt var det om man ville skrive under på *Brüderliche Verein und Willkür in Herrnhut*, (Broderlig Forening og vilkår i Herrnhut), som var en forfatning for oprigtige kristne i Herrnhut. Den fastslår at Herrnhut er "En for brødre oprettet og ved brødres vilje oprettet anstalt", og at beboerne skal leve "i bestandig kærlighed til alle brødre og Guds børn i alle konfessioner". Hermed havde man taget afstand til de indbyrdes stridigheder i menigheden.

Samme dag valgte man 12 ældste og Zinzendorf blev valgt til Forstander, under hvem forkyndelsen og sjælesorgen hørte, altså et præsteligt embede, hvilket det jo ikke p. g. a. de kirkeforfatnings-mæssige forhold kunne kaldes. Efterhånden har man også mandlige og kvindelige hjælpere, formanere, lærere, opsyn, sygeplejere, fattigplejere og tjenere.

Der blev nu ro, hen over sommeren gik der en vækkelse over menigheden. Den 13. August 1727 var der nadvergudstjeneste i Bertelsdorf kirke. Et citat fra Herrnhuts dagbog lyder:

*Før vi gik til kirke, blev der holdt en kort tale i Herrnhut over den hellige nadver. På vejen til Berthelsdorf talte de med hinanden, og her og der sluttede de sig sammen to og to. De, som havde haft noget mod hinanden, faldt hinanden om halsen og blev forbundne. I kirken blev begyndt med sangen: "løs mig, min Gud, fra alle mine bånd". Derpå faldt menigheden ned for Gud og græd og sang på*



Berthelsdorf kirke

*Derpå faldt menigheden ned for Gud og græd og sang på*

på en gang: "Her kaster min sjæl sig for dig ned". Efter sangen bad nogle brødre i Åndens kraft og lagde den fælles nød frem for Herren angående sekterismen og splittelsen og bad ham barnligt og indtrængende om at give os at vandre ubesmittede i kirke, at vi ikke skulle blive ene, men blive frugtbare og hverken krænke troskaben mod ham eller kærligheden i nogen måde. Derpå blev den inderligste salvelse udgydt over os, og vi var ikke langt fra ham. Efter absolutionen, forud for hvilken forstanderen i Herrnhut, Zinzendorf, havde aflagt et skriftemål i hele menighedens navn, blev Herrens måltid holdt med bøjede og opløftede hjerter, og ved tolvtiden gik vi igen hjem, så temmelig ude af os selv. Vi tilbragte denne og de følgende dage i en stille, men glad sindstilstand og lærte at elske.

Den 13. august 1727 regnes derfor for den fornyede Brødrekirkes fødselsdag, og den fejres vi jo stadigvæk. *Jørgen Bøytler*



*Søstrene Jytte og Hanne  
i festdragt*



*Fra kærlighedsmåltidet 13. august*

## **Nikolaus Ludwig von Zinzendorf** *(ortsat fra sidste nummer)*

August Hermann Francke var en højt skattet gæst på Gross Hennersdorf, så da Zinzendorf var 10 år gammel blev han efter moderens og mormoderens ønske sendt til *Franckes Pædagogikum i Halle*, som var en kostskole for børn af velhavende og for en stor del adelige forældre. Francke havde en urokkelig tro på forsynet, hvilket bevirkede at han uden kapital i ryggen og uden velyndere fik opført Vajsenhuset og de andre "anstalter" i Halle. Dr. Francke prædikede bod og omvendelse, og da børnenes kristelige opdragelse lå ham meget på sinde forlangte han, at de at de helst ikke

skulle afledes af muntre børnelege, men i stedet finde troen gennem alvorlig bodskamp.



*Vajsenhuset i Halle*

og værre. Han blev tvunget til at stå på gaden med æselører på hovedet og en seddel på ryggen. En af hans lærere, en sand hykler, ville tage penge fra hans breve, og han overtalte ham til at skrive breve, som fortalte, at han modtog en dårlig behandling. Læreren tog så brevene og bragte dem til rektor.

Zinzendorf havde som andre elever en bolig i byen, men det hjalp ham ikke, for hans huslærer Daniel Crisenius fortsatte pinslerne der. Daniel Crisenius som Zinzendorf betegner som en overmåde stor hykler, var en beregnende stræber, som havde forstået at indynde sig hos autoriteterne på pædagogiet og hos Zinzendorfs slægtninge. Han morede sig bl.a. med at forstyrre de bedetimer, som Zinzendorf holdt med nogle af sine kammerater, greb endda ind i hans sjæleliv, idet han forlangte, at han skulle bede højt under hans tilstedeværelse, for så bagefter at kritisere bønner.

Det er et under at Zinzendorf ikke har lidt varig skade af årene der, men den generte og bange dreng modtog tappert de barske oplevelser. Han har udtalt: ”Disse fornærmelser vil ikke knuse mig, de vil løfte mig.”

Det var altid en glæde at tilbringe ferierne

Tiden i dr. Franckes skole i Halle var streng for den unge grev Zinzendorf. Lærerne var meget hårde ved ham, og selvom de aldrig kunne fange ham i at lave gale streger, så straffede de ham ofte. De troede ikke på, at han var en god knægt og satte derfor andre drenge til at udspionere ham. De store drenge mobbede ham, og behandlingen blev værre



*Monument af Francke rejst i 1829*



## Ude og dog alligevel hjemme

Sådan har jeg stort set altid opfattet det, når jeg har været på tur med Brødremenigheden. Dette blev igen bekræftet, da jeg fra den 10. til den 20. august var i Nordirland til Moravial. Det er en lejr for unge fra Brødremenigheden i hele Europa. Vi var ca. 25 unge mennesker fra henholdsvis England, Nordirland, Holland, Tyskland og så undertegnede til at holde den danske fane højt. Der skulle også være kommet to albanere, men de kunne ikke komme igennem grundet vi-



*De yndige, unge deltagere*

sumproblemer. Det blev 10 dage med bibelstudie, kirkebesøg, udflugter, besøg på pub, sport, praktiske opgaver, landpræsentationer og selvfølgelig en masse tid til snak og hygge.

En af de vigtigste opgaver i de første dage, var at forberede en Gudstjeneste til om søndagen i Gracehill, som er den eneste menighedsby i Nordirland. Her skal det siges

at der er fem menigheder i Nordirland. De fire andre menigheder består kun af en kirkebygning.



*Kirken i Gracehill*

Lejrens tema var ”No man is an island” (intet menneske er en ø), hvilket gudstjenesten også afspejlede.

Vi benyttede historien om Babelstårnet til at vise vor forskellighed i sprog og kultur. Herefter kom dog pinsedagsberetningen, der bringer os ind i en enhed på tværs af sprog og kulturer. Alt i alt en interessant og anderledes gudstjeneste. Jeg skal også i forbindelse med besøget i Gracehill hilse de menighedsmedlemmer, som havde nogle søstre fra menigheden i Gracehill boende i forbindelse med søstertræffet.

Af de mange udflugter var der også andre bemærkelsesværdige imellem. Vi var en dag i Dublin, Irlands hovedstad. Her blev det til et besøg på Guinness-fabrikken, som producerer en traditionel irsk øl. En anden udflugt bød på sightsee-



ing i Belfast. Dette indbefattede et besøg hos borgmesteren. En ung 26-årig Sen Fein politiker, altså katolik og republikaner, som brugte ca. en time på at mødes med os og svare på vore spørgsmål om Belfast og nordirsk politik. Det skal lige siges, at han er borgmester over ca. 300.000 indbyggere, og alligevel altså havde tid til et besøg af os.

Derudover bød lejren også på en lang række naturoplevelser, da Nordirland er et utroligt flot og



*Udsigten fra White Park Bay*

barskt land. Noget vi i særdeleshed oplevede i starten, da vi var oppe på Nordkysten på et vandrehjem kaldet White Park Bay. Her var der udsigt til Nordatlanten og det Irske Hav. Meget fascinerende!

Alt i alt ti spændende dage, som har bygget venskaber mellem kulturer og sprog. I en så lang og intens tid sammen lærer man at omgås sine brødre og søstre i Herren, selvom det til tider kan være udfor-

drende, men samtidig også utroligt givende.

Jeg takker menigheden for muligheden til at tage af sted, og jeg har nydt turen i fulde drag. Jeg kan i sandhed tilslutte mig mottoet: ”No man is an Island”.

*Niels Peter Gubi*

## **Menighedens sommerfest 13. august 2011**

Så kom dagen ,hvor vi igen skulle samles til årets sommerfest for menigheden. Det blev, trods vejret , en rigtig vellykket dag

Vi startede festen i præstehaven kl.14.00. Jørgen Bøytler bød velkommen i det nyindkøbte havetelt. Fremmødet var rigtig flot – mer end 100 unge, ældre, og børn. De mange børn gjorde dagen ekstra hyggelig.

Først skulle vi se Søstre- og Brødrehuset. Vi fik en interessant rundvisning af Käte, Henning og Lorentz. I Søstrehusets korsal fik vi demonstreret det fine og sjældne Angel orgel og Jens Bauer gav et lille nummer. Herefter gik vi over ”Sukkenes bro”, det kaldte Lorentz den, den førte os hen i den yderste afkrog, nemlig til husets toiletter. Tænk man havde allerede dengang 5 toiletter på hver etage. Brødrene har sandelig været fremme i skoene dengang. Det må da have været en luksus uden lige.

Derefter gik turen på loftet ud mod

ud mod vejen. Her så vi de store sovesale, hvor piger fra konfirmationsalderen sov under opsyn. I opsynsdamens lille værelse stod en flot Christiansfelderovn, som eneste bevis på trivsel og så helt glemte ud. En afdeling med gemte muligheder. Rigtig smukke rammer.

Jeg kunne næsten se den store sovesal levende for mig.: ” Alt i hvidt. Hvide vægge, lofter, gardiner, senge og linned og lange hvide lærredsnatkjoler og kyser og så de mørke fletninger som eneste kontrast. Uskyld og fromhed.”

Efter lidt fortabelse i fortiden vandrede vi til Brødrehuset, hvor vi så de nye lejligheder som nu er brandsikrede efter den store brand i 1986 som Käte fortalte udførligt om. Husets kælder er imponerende med de flotte buer. Vi gik så gennem de gamle haver tilbage til præsteha-

venen. Her var dækket op med dejlig kaffe og mange forskellige kager. Det kunne vi lige have.



*Jens og hans gud søn spiller for os under kaffen*

Da vi havde fået skyllet støvet fra kældre og lofter ned, gik vi over i kirken. Her kom vi igen på opdagelse.

Nogle gik med Organisten Povl Jørn til orgelet, hvor de fik en grundig gennemgang af dets funktioner og muligheder.

Jeg vovede mig sammen med en større flok op i klokketårnet. Her skulle man virkelig passe på, hvor man trådte. Urværket var utrolig velholdt efter alle år i brug. Alfred passer værket og trækker det op hver fredag morgen. 19 gange skal det store håndsving drejes. Jeg prøvede en kvart omgang. Sejt. Ikke så svært Alfred er i god form.

Endelig kom vi da helt op. Det løn-



*Lucca på vej op i kirketårnet*

Det lønnede sig. En fantastisk udsigt til alle verdenshjørner over røde tage og grønne marker. Christiansfeld.

I dagens anledning var arkiv og bibliotek og køkken åbent.

Det er jo et helt fantastisk privilegium at kunne stå med den originale koncession for byen med kongens segl og Struenses navn i sine hænder. Vi så også de første plantegninger over byen. Ingen kopier her. Og så alle levnedbeskrivelserne og meget meget mere. Jeg tror ikke jeg var den eneste der følte stor ydmyghed.



*Rasmus har gang i snobrødsdejen*



*Her bages der snobrød*

Køkkenet er en historie for sig.

Käte fortalte om det smukke gamle kongelige porcelæn Hun fortalte om de gamle karaffer og fine dragter og selve tebrygningen. De gamle kulbækkenes stod klar til brug. En fin optakt til søndag, hvor alt jo skulle

i brug i forbindelse med stiftelsesfestens kærlighedsmåltid.

Der var også rundvisning på museet. Foruden de gamle ting som vi kender var der også ny kunst og fine vævede sager.

Da vi kom tilbage fra kirken var der fuld gang i aktiviteter for børnene. Der var sanglege og danse. Musikken leverede Jens Bauer og hans gud-søn.

Kl.ca 18.00 blev der serveret en dejlig karryret som blev lavet på den store pællapande fra hotellet



Anne Marie havde ordentlig gang i grydeskeen. Der var grillpølser og brød og snobrød og skumfiduser til store og til små. Vi kunne købe dejlig vin til maden. Der blev spist og snakket og sunget sensommersange. Til slut var der kaffe med kage. Sikken en dag.



*Der spises, leges og snakkes*

En stor tak til ældsterådet og alle der har bidraget. *Anne Grethe Hansen*

## Menighedsmøde

**Mandag den 17. oktober klokken 19.30** afholdes der menighedsmøde i Duetten. Vi vil fortælle om Ældsterådets arbejde og udfordringer siden sidste menighedsmøde. Derudover skal der foretages opstilling til det kommende synode - og ældsterådvalg. Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål til Ældsterådet. Vi håber at se rigtig mange til menighedsmødet. *Ældsterådet*

## ÆLDSTERÅDSVALG / SYNODEVALG.

Ordinært ældsterådsvalg og synodevalg afholdes **tirsdag den 29. november 2011**. Valget afholdes i Duetten, Nørregade 14A, Christiansfeld fra klokken **17.00 til 19.00**. Brevstemmer kan afgives ved henvendelse til br. Jørgen Bøytler (tlf. 74 56 14 20) senest mandag den 28. november.

Der skal vælges to nye ældsterådsmedlemmer for perioden 1/1 2012 til 31/12 år 2018. Efter tur afgår sr. Anne Marie Schneider og br. Hans Dines Schmidt.

Der skal ligeledes vælges to medlemmer til synoden for perioden 1/1 2012 til 31/12 2018. På valg er sr. Helle Sonasson og br. Kjeld Kynde Kristensen.

**Opstilling** foregår på menighedsmødet, der afholdes i **Duetten mandag den 17. oktober kl. 19.30**. Der kan stilles mundtlige forslag. Forslag kan dog også i forvejen indgives skriftligt, og skal i så fald senest den 16. oktober afleveres til sr. Käte Thomsen.

Inden forslag afgives, bør man sikre sig, at vedkommende er villig til at modtage valg/genvalg.

**Stemmeret til ældsterådet** har medlemmer af menigheden, der er fyldt 18 år, der bosiddende i Kolding kommune og ikke er i restance med menighedsbidraget.

**Stemmeret til synoden** har alle medlemmer af menigheden, der er fyldt 18 år og ikke er i restance med menighedsbidraget.

**Valgbar** er stemmeberettigede menighedsmedlemmer, der har været medlem af menigheden i 2 år og bosiddende i Kolding kommune.

**Valglisten** vil være fremlagt på regnskabskontoret fra den 21. november. Valget afholdes under henvisning til kirkeordningens paragraffer.

På Ældsterådets vegne  
sr. Käte Thomsen

## **BDM - nyt** ved Erik Baun

Ting tager tid!

Missionær Knud Elmo Knudsen er en glad mand, der kan se børn flytte ind i Brødrekirkens nybyggede børnehjem i Sumbawanga. På børnehjemmet er der plads til 32 børn – 16 drenge og 16 piger.

Jeg havde den gode oplevelse at besøge børnehjemmet mens det endnu var en byggeplads, da jeg var i Sumbawanga først i juni. De skal spise i et hus lige ved siden af børnehjemmet. Huset har tidligere været en sundhedsklinik, der er indrettet med et stort venteværelse og en række mindre rum. Venteværelset bliver spisesal, og de mindre rum anvendes til forskellige formål.

### **Sumbawanga**

Under besøget i Sumbawanga mødte jeg kirkens nye ledelse, og det blev til en god samtale om partnerskab og samarbejde i kommende år. Vi drøftede Mobilklinikens fremtid med en mulig



*Børnehjem i Sumbawanga*

fase to, som også støttes af DANIDA. Der er virkelig en udfordring her for Mobilklinikens forretningsudvalg for at tænke med, støtte og opmuntre leder af Mobilklinikken, Respice og hans team.

### **Kipili**

Knud og jeg havde et meget spændende møde med Respice, hvor han fortalte om arbejdet i Mobilklinikken. Noget af det mest spændende, han fortalte var, at Mobilklinikens team arbejder på at få sundhedskomiteerne i landsbyerne til at tage ansvar for den fortsatte undervisning omkring forebyggelse af sygdomme. Alle sundhedskomiteerne har været på årlige



*Volontørerne maler Noahs Ark*

seminarer i Kipili, teamet har undervist dem under besøg i landsbyerne og nu skal de så selv tage ansvar i deres landsbyer. Mobilklinikkenes team er der som konsulenter, og der evakueret efter hver dag med lokales undervisning. Hermed opfyldes et væsentligt mål med projektet, at de lokale selv tager ansvar.

Respice har lavet kontrakter med en række landsbyer om gravning af brønde. Gravesæsonen er fra først i august til midt i oktober. Projektet leverer cement til støbning af cementringe til brøndene, som de lokale selv graver, og når brønden er færdig (gennemsnitsdybden er 7 m), leveres der

en pumpe. Rent vand i landsbyerne vil betyde, at den sidste kurve i statistikkerne også knækker.

Knud Knudsen har det godt og ser frem til at komme på møderejse i Danmark fra midt i januar til midt i marts 2012-. *Erik Baun*

## **Congo**

Knud Elmo Knudsen har været på sin årlige 3 ugers tur til Congo. På turen mødte Knud mange ildsjæle, der ihærdigt arbejder for at udbrede Guds ord og kærlighed. Han mødte kristne fra byen Bukavu, der tager sig af forældreløse børn, som de har placeret i familiepleje. De forsøger ca. 100 børn med kost, tøj og skole. Deres store ønske er et børnehjem.

Mulangi Ndonee har været evangelist i mere end 25 år, og går utrætteligt til landsbyerne for at evangelisere. Ofte går han forgæves, da han ikke har midlerne til at lave aftaler på forhånd. Hans store ønske er en cykel og en mobiltelefon.

Katolo er den første brødrekirkelandsby i Congo. Den blev bygget i 1980 med hjælp fra Brødrekirken i Tabora. Landsbyen blev totalt nedbrændt under borgerkrigen, men folk er vendt tilbage og har genopbygget en stor del af hytterne. Menigheden består af godt 50 voksne, som har holdt sammen siden midten af halvfemserne uden nogen hjælp fra en præst før nu.

### Volontører

Det er en stor glæde for os, at vi i dette halvår har mulighed for at have 11 volontører i Tanzania, 2 hos Susanne og Just i Kigoma, 3 i Sumbawanga og 6 hos Knud Elmo Knudsen i Kipili. Det er fantastisk at så mange unge vil give tid og energi til arbejdet i Tanzania. Volontørerne giver noget godt både til missionen men også til dem selv.

Det er spændende at følge de beretninger, der kommer hjem med volontørerne. På [www.bdm-dk.dk](http://www.bdm-dk.dk) kan I finde volontørernes blogs og læse om deres oplevelser.

*Bettina Fredensborg Hoffmann*

*Fra æblemost - presse - dagen 2010*





## Unity Executive Committee møde i Christiansfeld

Den 4-6. juli 2011 mødtes Unity Executive Committee (den verdensomspændende Brødrekirkes Eksekutiv Komite) i Christiansfeld. Br. Jørgen



Bøytler var i kraft af sin stilling som Unity Business Administrator (UBA) vært for mødet. Komiteen mødes normalt hvert andet år og består af en repræsentant for hver af de fire regioner i Unitetet, nemlig den afrikanske, den nordamerikanske, den europæiske og den caribiske region, foruden UBA.

En lang række emner blev drøftet, herunder missionsprovinsers ansøgning om at blive unitets-provinser, teologiske spørgsmål, økonomi og flere konflikt-situationer, der findes rundt omkring i unitetet foruden andre emner, som rører sig i kirken. Brødrekirken på verdensplan rummer både mange udfordringer, men også mange opmuntringer. Det blev

### 13. august 2011

Til stiftelsesfesten den 14. august havde vi den glæde at møde de tre "Wünsche" børn. Fra venstre ses Berbel som er 91 år, Kurt i midten han er "kun" 85 år og til højre Toni som er 89 år. De er alle vokset op i Brødremenigheden i Christiansfeld. Toni bor i Haderslev, Berbel i Saarbrücken og Kurt i Norge. Deres far (den gamle ovnsætter) Carl Wünsche drev i mange år kakkellovnsforretning fra Lindegade 44, hvor Hans Schmidt nu har forretning.



## Indsamlede midler gennem kollekt:

Ved redaktionens slutning var der siden sidste blads udgivelse indkommet til:

BDM	4.468,50
Menighedens arbejde her i byen	833,00
Sult Afrikas Horn, Folkekirkens Nødhjælp	4.010,50

**Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver.**

## Menighedsmøde

Mandag den 17. oktober klokken 19.30

## ÆLDSTERÅDSVALG / SYNODEVALG.

Tirsdag den 29. november 2011 fra klokken 17.00 - 19.00

## Sykreds 4. kvartal 2011

06. 10 intet møde

20. 10 intet møde

03. 11 Pioneren fra Harte m fl. ved Keld Kynde Kristensen

17. 11. Indtryk fra Global Forum og Sulawezi, Indonesien ved Ellen

01. 12 ” Da Gud kom til at tale Umanakaina” Kjøl Rasmussen fortæller om bibeloversættelse på Ny Guinea

15. 12 Nyt fra Tanzania og juleafslutning v /Ellen

## Saltjenermøde mandag den 28. november kl. 19.00

## Koret mangler sangere

Har du lyst til at synge i kor, eller kender du en der har, så meld dig til Gunnar Jakobsen på tlf. 40825240.

Vi øver tirsdage fra kl. 18.30 -19.30.

## **Bibelgruppe om Apostlenes gerninger:**

Følgende onsdage i efteråret 2011:

5. og 19. oktober

2. og 16. november

Aftenerne begynder kl. 19,30 og holdes på Nørregade 15

Alle er velkomne *Kirsten Gubi og Kjeld Kynde*

## **Christina Ekstrøm foredrag i ord og tone**

Mandag den 21. november klokken 19.30 i Søstrehusets korsal

”Er der noget vi kan lære af Brødrekirkens musikliv i 1700 tallet?”

## **Musical ”Fru Christine til Favervrågård”**

Fredag den 14. oktober klokken 19.30 i Søstrehusets Korsal

## **Koncert med Per Nielsen**

Torsdag den 8. december 2011 kl. 19.30, afholdes julekoncert i Brødre-  
menighedens Kirke med Per Nielsen

Medvirkende ved koncerten, er traditionen tro, Mads Granum, klaver og  
orgel samt violinisten Alexandru Radu.

Billetter kan købes via "Koldingbilletten" eller på Christiansfeld  
turistkontor tlf. 74 56 16 30.

Billetterne koster 175 kr. en del af billetprisen går til Brødremenighedens  
arbejde.

## **Kursus i gotisk håndskrift ved Rudolf Grunert**

Onsdag den 9. og den 21. november 2011 fra klokken 19.00 - 20.30 i  
Duetten.

## **Æblemost - presse - eftermiddag i Duetten**

Fredag den 7. oktober fra klokken 15.00

Måned:	Dato:	Day:	Tid:	Sted:	Tjeneste:	Tekst:	Praest:
<b>Oktober</b>	02.	15. Søndag e. trinitatis	10.30	korsal	Gudstjeneste	Mat.,6,24-34	Erik Baum
	09.	16. Søndag e. trinitatis	10.30	store	Gudstjeneste/Nadver	Luk., 7,11-17	Erik Baum
	16.	17. Søndag e. trinitatis	10.30	korsal	Gudstjeneste	Luk., 14,1-11	J. Bøytler
	23.	18. Søndag e. trinitatis	10.30	korsal	Gudstjeneste	Mat.,22,34-46	K. Kynde
	30.	19. Søndag e. trinitatis	10.30	korsal	Gudstjeneste/kaffe	Mark.,2,2-12	Svend Søe
	06.	20. Søndag e. trinitatis	10.30	korsal	Gudstjeneste	Mat.,5,1-12	J Bøytler
<b>November</b>	13.	21.Søndag e. trinitatis	10.30	store	Gudstjeneste	Joh.,4,46-53	J. Bøytler
	13.	Kærlighedsmåltid	14.30	store	Kærlighedsmåltid		J. Bøytler
	13.	Nadver	19.00	store	Nadver		J. Bøytler
	20.	Sidste søndag i kirkeåret	10.30	korsal	Gudstjeneste/kaffe	Mat.,25,31-46	J. Bøytler
	27.	1. Søndag i advent	17.00	store	Hosianna med korsang	Luk.,4,16-30	J. Bøytler
	04.	2. Søndag i advent	10.30	korsal	Gudstjeneste	Mat.,25,1-13	J. Bøytler
<b>December</b>	07.	Onsdag	19.00	korsal	Sanggudstjeneste kor		J. Bøytler
	11.	3. Søndag i advent	10.30	store	Gudstjeneste/Nadver	Luk.,1,67-80	J. Bøytler
	14.	Onsdag	19.00	korsal	Sanggudstjeneste kor		J. Bøytler
	18.	4. Søndag i advent	10.30	korsal	Gudstjeneste	Joh.,3,25-36	J. Bøytler
	21.	Onsdag	19.00	korsal	Sanggudstjeneste kor		J. Bøytler
	24.	Julemorgen	7.30	store	Morgensang		J. Bøytler
24.	Juleaften	19.00	store	Juleaften med korsang	Luk.,2,1-14	J. Bøytler	
25.	1. Juledag	10.30	store	Gudstjeneste med kor	Joh.,1,1-14	J. Bøytler	
26.	2. Juledag	17.00	store	Gudstjeneste	Mat., 10,32-42	J. Bøytler	
31.	Nytårsaften	23.30	store	Gudstjeneste med kor		J. Bøytler	